

# **Marsång hur såg det ut på 1960-talet och hur ser det ut 2010**



**Marsäng, en lokal som besökts av många genom åren. Här höll Oxelösunds Fältbiologer till, ända sedan föreningen startade tills föreningen upphörde med sin verksamhet.**

**Fåglar och övrig natur har dokumenterats i text vid flertal tillfällen genom åren.**

**Här kommer en liten presentation om hur det såg ut i bild på 1960-talet och i början av 1970-talet. Jämför sedan med några bilder tagna under 2010.**

**Bilder från förr är tagna av medlemmar i Oxelösunds Fältbiologer, bilderna från 2010 av Jan Gustafsson.**

**Ett stort TACK till Er alla som var med i Oxelösunds fältbiologer (ingen nämnd ingen glömd) och speciellt till Leif Nyström som scannat in alla originalbilder till digitalt format, ett stort jobb. Utan Er så skulle aldrig denna lilla skrift kunnat blivit av.**

**Omslagsbild: Morgan Johansson släpar vass för att lägga på ladans tak. Bilden är tagen den 15 februari 1971, ett år med tidig vår. De första sånglärkorna anlände denna dag.  
Foto Jonny Werdin.**

**Sammanställning och layout Jan Gustafsson februari 2011.**

**På Marsäng fanns det tre lador. Om de användes som hölador eller om de var för att djuren som betade i området skulle kunna gå in i vet vi inte. En låg vid det lilla berget utmed staketet, den stora ladan på ängen långt upp i nordost och den tredje på kullen utmed grusvägen som går utöver åkern mot Stora Marsäng.**



**Jonny Werdin på det lilla berget vid den lilla ladan. Observera hur lite vass det är bortom ladan, jämför detta med hur det ser ut 2010. Längst bort till vänster i bilden skymtar lite vass i kanten av Slängaviken.  
Foto Jonny Werdin.**



**Bild från lilla berget mot Slängaviken 2010. Den lilla ladan låg till höger, längst ner i bilden, på bortsidan av staketet. Inget syns längre av den. Observera hur mycket vass det är nu, jämför med bilden på föregående sida. Bilderna är tagna ungefär i samma årstid, vår mot sommar.**

**Foto Jan Gustafsson.**



**Den stora ladan låg längst bort i nordost, utmed diket. Här betade då kor. Numera är det enbart ogräsmark, där rovfåglarna har bra jaktmarker efter sork. I bakgrunden ser man de brukade markerna, nu är det mest vall som odlas i det område som ligger närmast ladan.**



**Den stora ladan.  
Foto Peter Lundgren.**

**Den tredje ladan, den som låg på kullen utmed grusvägen som går över åkern mot Stora Marsäng, försvann under en militärövning i skiftet 60-tal - 70-tal, då kördes en stridsvagn in genom öppningen, troligen för att dölja sig för flygspaning, fast spåren syntes hur tydligt som helst, sedan körde de ut genom väggen istället för att backa. Därefter revs ladan.**



**Här hur det ser ut 2010, tuvmark och vass dominerar. Bilden tagen från det lilla berget.  
Foto Jan Gustafsson.**



**Samma vy som ovan, från början av 1970 talet. Ladan är redan borta, ingen vass syns. Göran Bergman antecknar.  
Foto Bo Bergman.**





**Här bild från förr över norra delen av Syran, det område som då var vadarfåglarnas eldorado. I samband med regn och högt vatt-enstånd så var markerna översvämmade långt upp på ängarna. Foto Peter Lundgren.**



**Samma område som ovan från högsommar - höst, när det torkat upp. Här ser man betande kor även på bortsidan av staketet. Foto Bo Bergman.**



**Även här samma område (Syran) från en vårdag 2010, visserligen ur en annan vinkel, men man ser inte antydning till vatten, trots en snörik vinter 2009-2010.**

**Foto Jan Gustafsson.**





**Även skådarna förändras, inte bara i naturen händer det saker med. Pekka Palsa med kikare.  
Foto Jonny Werdin.**



**Pekka Pulsa 2010, nu några år äldre och med annan kikare.  
Foto Jan Gustafsson.**

**Följande sidor visar lite äldre bilder från Marsäng i samband med Oxelösunds Fältbiologers besök där.**



**Leif Nyström spanar ner över Fredövikens. Längst upp till vänster i bildkanten så skymtar gården Mosstorp.  
Foto Håkan Linderholm.**



**Skådare på lilla berget vid Marsäng.  
Foto Peter Lundgren.**





**På väg in på Marsäng.  
Foto Bo Bergman.**



**Från vänster Tommy Pettersson, Tommy Knutsson och längst fram Bo Holgersson m.fl. På vägen mot Stora Marsäng.  
Foto Peter Lundgren.**



**Tommy Pettersson vattentestar sin kikare ivrigt påhejad av Bo Holgersson.  
Foto Peter Lundgren.**



**Gäddfiske, givetvis Tommy Pettersson mitt i bäcken.  
Foto Peter Lundgren.**





**Ibland så lyckades gäddfisket, Bo Holgersson och Tommy Pettersson två glada fiskare.  
Foto Peter Lundgren.**





**Leif Nyström tar det lugnt på Boholmen.  
Foto Morgan Johansson.**



**Alltid roligt tillsammans med kompisarna.  
Från vänster Leif Nyström, Bo Holgersson och stående Göran  
Bergman.  
Foto Tommy Knutsson.**



**Jonny Werdin spanar efter rovfåglar.  
Foto Morgan Johansson.**





**Håkan Linderholm.**  
**Foto Håkan Linderholm.**





**Leif Nyström och Göran Bergman på besök vid Marsäng.  
Foto Morgan Johansson.**



**Göran Bergman.  
Foto Morgan Johansson.**



**Nöden har ingen lag när kaffekoppen är kvar hemma. Jonny Werdin dricker kaffe direkt ur kannan.**

**Foto Peter Lundgren.**



**Jonny Werdin noterar dagens observationer. Man var duktig förr att föra anteckningar om vad man såg direkt ute i fält.**

**Foto Peter Lundgren.**





**Bo Holgersson med anteckningsboken, alltid med på exkursionen på Marsäng.  
Foto Bo Bergman.**



**Jonny Werdin fotograferar myrspovor på Marsäng, blir själv fotograferad av Håkan Linderholm.**



**Matsäcken måste ju också intas, varför inte på solsidan.  
Foto Peter Lundgren.**





**Morgan Johansson.**  
**Foto Bo Bergman.**



**Tommy Petterson, det är alltid grönare på andra sidan var hans motto.**

**Foto Bo Bergman.**



**Morgan Johansson visar vad han såg nyss.**

**Foto Jonny Werdin.**





**Morgan Johansson på besök på Marsäng 1977, då bodde han i Sunne, liksom han gör nu. Vid besök i Nyköping och Oxelösund så blev det alltid ett besök på sitt kära Marsäng.**

**Foto Morgan Johansson.**